

Gudstjeneste i Vestenskov kirke

Søndag den 29. marts 2020

Mariæ bebudelses dag

Tekstrække: Anden række

Sognepræst: Henrik Gade Jensen

Organist: Ulla Schwartz

Kirkesanger: Kirsten Semstad

Præludium (N. O. Raasted: Bryd frem mit hjertes trang at lindre)

DDS Nr. 31 Til himlene rækker din miskundhed, Gud

Hilsen, læsning (epistlen), prædiken, trosbekendelsen

DDS Nr. 634 Du ved det nok mit hjerte

Bøn, fadervor og velsignelsen

Postludium (Finn Viderø: O Herre Krist! dig til os vend)

Epistlen blev læst efter ”Bibelen2020”, her fra den autoriserede udgave fra 1992:

For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft – der står jo skrevet:

De vises visdom vil jeg ødelægge,

de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre.

Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.

For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at »den, der er stolt, skal være stolt af Herren,« som der står skrevet.

AMEN

PRÆDIKEN

Som præst bliver jeg tit spurgt til, hvad det dog er du står og siger hver søndag?

Det er da ikke til at forstå!

Tror du selv på det?

Og så kunne jeg med Paulus i hånden svare: ja, det er ikke til at forstå!

Meget i Bibelen virker som tåbeligt, umuligt, stridende imod fakta og naturvidenskab.

En ren tilståelse.

x

Men det er lige netop fordi Jesu ord strider imod vores solide antagelser, det alment accepterede, den offentlige mening, at vi skal lytte til det og tage det alvorligt.

For når det kommer til stykket, så viser det sig ofte og næsten altid, at det er os, vi mennesker, med vores faste skemaer, selvsikkerhed, videnskab og professortitler, at der er os, der tager fejl.

x

Mens en sygdom breder sig i vores land og i hele verden, så er også fagkundskaben uenige.

De offentlige myndigheder, som burde sidde inde med den største faglighed, er ikke ét enigt kor om, hvad der skal gøres.

Og de forskellige landes sundhedssystemer er uenige og anlægger forskellige strategier.

Er de dumme?

Er vi dumme?

Nej, for verden er ikke entydig, klar, objektiv.

Den er også usikker, dunkel, farefuld.

Videnskab er ikke objektive sandheder, som kan aflæres og aflires, men mere gisninger og gætterier, som vi hele tiden – på rationel vis - prøver at teste og afkræfte.

Derfor er det så sandt, hvad Paulus siger til os i dag: at der ikke er langt fra verdens tåbelighed til dens klogskab. Det sande og falske bor som det gode og onde dør om dør.

Så dagens tåbelighed kan let blive til morgendagens sandhed.

Og det vi alle er enige om i dag, glemmer vi alt om i morgen.

Selv med en relativ eksakt videnskab som medicin, er det rationelle og objektive ret snævert, og så snart det skal bredes ud i samfundet, er der mange muligheder for fortolkninger og strategier.

Sådan er verden.

Sådan er vilkårene vi lever under.

Derfor er politikere tit klogere end fagpersoner, der ser verden fra et snævert perspektiv.

X

Og her kan vi bruge Paulus og bruge vores Bibel.

Gud ødelægger de vises visdom,

Og tilintetgør de kloges klogskab.

Og samtidigt gav han al betydning til det betydningsløse.

Al agt og respekt til det foragtede.

Al magt til det afmægtige.

Da Jesus kom ind i denne verden, blev verden vendt på hovedet.

Det stærke viste sig svagt.

Og Jesus selv, der ikke ville være stærk og mægtig, viste sig som den mægtigste.

X

Det er også godt at vide i denne usikre tid med sygdom og frygt for fremtiden.

Vi ved ikke, hvad Gud vil med os:

Er vi frelste eller fortabte?

Er vi smittede eller negative?

Skal vi dø nu eller først senere?

Vi ved kun, at der altid er kærlige øjne, der hviler på os, at vi aldrig er forladte, hvad end der sker.

Gud ånder på øjet, når det græder, som Ingemann skriver.

Vi skal leve hver dag, som var det den sidste!

For på den måde at give øjeblikket, nu og her, vores liv sammen, fylde og kvalitet.

Himlen er blå, solen skinner, der er mange kvalitetstimer foran os, i dag, i morgen, måske mere tæt samvær med familien end vi er vant til.

En gang vil mange måske se tilbage på denne tid med karantæne, smittefare og isolation med familien som en tid, hvor vi opdagede goder sider ved os selv og hinanden, at vi kan magte mange ting selv og få en styrke i det indre menneske.

Så er det onde alligevel godt for noget.

For Gud gør alting godt til sidst.

AMEN

BØN

Lad os alle bede:

Kære Gud, vi beder til, at du altid må vende det onde til det gode

Og at vi må lære at se din vej og din vilje i det der sker.

Selvom det er svært i denne tid, hvor sygdom og død bemægtiger sig mange lande, og mennesker dør uden mening og hjælp.

Vi håber, at det onde må gå over, de syge blive raske, og verden igen blive et sted, måske en ny verden, hvor vi kan færdes frit og med hinanden.

Kære Gud, vær med dem, der har smitte og sygdom og dem, hvor døden lurker som den onde magt. Vær med alle dem, som har mistet og som må leve videre uden en kær ven eller ægtefælle, bror eller søster, far eller søn, mor eller datter.

Vær med os alle på denne jord, hvor alt det skabte sukker og smerter.

Fadervor, du som er i himlene....